

Preek 514 (Rom.8,31-34)

- **Bijbellezing Rom.8:31-39**
- **Preek**

Als je het leven van de man die namens God deze brief heeft geschreven es van dichtbij bekijkt dan raak je diep onder de indruk. Wat heeft die man wat meegemaakt.

Op verschillende plaatsen in zijn brieven heeft hij daar iets van opgeschreven.

Als je dat es op een rijtje zet dan lopen de rillingen over je rug.

Dia

1 Cor.4,9-13

Wij zijn dwaas; wij zijn zwak; wij worden veracht. Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld, zijn we dakloos, zwoegen we voor ons eigen brood, worden we vervolgd en beledigd. Tot op dit ogenblik zijn wij het uitschot van de wereld, het uitvaagsel van de mensheid.

Dia

2 Kor.4,8-10

We worden van alle kanten belaagd, we worden aan het twifelen gebracht, we worden vervolgd, we worden geveld. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee.

Dia

2 Cor.11,23-27

Ik heb hard gezwoegd, heb gevangen gezeten, heb lijfstraffen ondergaan, ben in doodsgevaar geweest. ik ben driemaal met stokslagen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb driemaal schipbreuk geleden. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngeelovigen.

Wauw, wat heeft die man wat meegemaakt.

Daar wordt je koud van.

En dan hebben we het over een christen!
Iemand die in God gelooft.
Die zijn vertrouwen op Jezus Christus heeft gesteld.
Die heeft zó'n leven!
Gebedsgenezing komt er niet – ook al bidt hij zich suf!
Brood uit de hemel komt er niet – hoeveel honger hij ook heeft!
Een wonder waardoor zijn tegenstanders plat neervallen, gebeurt niet...
integendeel, ze tuigen hem af!

We hebben het hier over... *een christen... in benarde omstandigheden.*

En d'r wordt ook geen moment gezegd dat wat Paulus overkomt
abnormaal is of zo.
Dat je leven - als je christen bent – eigenlijk alleen maar meer welvaart
en voorspoed gaat kennen.
Nee, geen woord.
Da's kennelijk heel gewoon.
Evangelie staat niet gelijk aan welvaarts-evangelie.

Dia

Christen zijn betekent niet: geluk, voorspoed en een mooi leven.

Wat heb je d'r dan in vredesnaam aan?
Ja, je bent schoon, maar wat heb je daaraan in de praktijk van je
dagelijkse leven?
Waarom zou je christen worden?
Waarom zou je christen blijven?
Waarom zou je je kind laten dopen?
Je hebt er in je dágelijkse leven toch niks aan!

En toch is dat niet wat Paulus zegt.
In zijn brief aan de christelijke kerk in Rome schrijft hij iets heel anders.
Laten we nog een keer naar hem luisteren.

Dia

*“Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten
noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook
maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van
God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer”.*

Wat Paulus hier doet is als het ware ons leven tekenen.
Hij trekt een lijn en zegt: vergelijk daar je leven maar es mee.

Dia

De lijn begint bij het begin van je leven: de conceptie.

Er was nog niks van je zien, maar je was er al.

Dan wordt je geboren.

Je leventje op deze wereld begint.

Zoals deze babietjes x en y geboren in 2020

Prachtig babietjes.

Na de geboorte begint het leven hier.

Voor de een duurt het nog relatief kort voor de ander lang.

Dia

Piet bijvoorbeeld is 50 jaar onderweg.

Dia

Nel 70 jaar

Dia

En als oudste Klaas leeft al 93 jaar.

De levensduur van een ieder van ons is heel verschillend.

Van bijna niks tot zeer hoge leeftijd en alles daartussen.

En in dat leven kan van alles gebeuren.

Je maakt mooie dingen mee (hoogtepunten):

Dia

verjaardagen, vriendschappen, belijdenis, diploma, verkering, huwelijk, kinderen, kleinkinderen... allemaal prachtige dingen die we mee kunnen maken als het ons gegeven wordt.

Waar we van mogen genieten.

Maar... t'is niet het enige en het spreekt niet vanzelf!

In de wereld waarin wij leven, die God de rug heeft toegekeerd en bij wie het om het 'ik' draait gebeuren er ook heel veel nare dingen

(dieptepunten):

Dia

Verwijdering tussen mensen, ziekte, handicaps, ongelukken, rampen... vreselijke dingen die ons allemaal kunnen treffen.

Als je leeft met de gedachte:

Dia

Ik geloof... dus gaat het me goed.

Of: Ik ben christen... dus blijf ik gezond.

Of:

Ik bid... dus geen problemen.

dan klopt dat dus niet.

Dia (2x)

En ook omgekeerd:

Dia

het gaat niet goed met mij... dus ik ben geen goed christen.

En: Ik ben ziek...dus mijn geloof is niet goed.

Ook dat klopt niet.

Dia (2x)

Dat **zie** je aan hoe het leven van de apostel Paulus verliep.

Maar je hoort het hem – geïnspireerd door Gods Geest – ook **zéggen**.

Alles wat deze christenapostel in zijn persoonlijke leven heeft meegemaakt (daar hebben we net wat van gehoord), dat klinkt door in zijn brief aan de christelijke kerk in Rome.

En duidelijk ook in onze tekst.

Daarin heeft hij het immers over: *'dood, machten, krachten, heden, toekomst, hoogte, diepte, of wat er ook maar in de schepping is' ...*

allemaal bedreigende dingen die hem zijn overkomen... en die iedere christen (hoe jong of oud ook) kan overkomen.

Maar dan klemmt die vraag van zonet toch eens te meer?

Wat is dan in de praktijk nog het verschil?

Wat heb je er dán aan dat je christen bent?

Waarom zou je christen blijven?

Waarom je kind in het christelijke geloof opvoeden?

Nou daar heeft Paulus een heel duidelijk en ook overtuigend antwoord op: omdat jij dankzij Christus mag delen van de liefde van God de Vader. Omdat Hij jou ontzettend lief heeft!

Even terug naar die levenslijn.

Dia

Dit is het leven met van alles wat er kan gebeuren.

Maar – zegt Paulus – wacht even, het plaatje is nog niet af.

Jouw leven (mét al die ups en downs)... wordt dankzij Christus gedragen door de liefde van God.

Dia

Dat is een ongelooflijk iets en gaat heel diep.

Wij hebben het verbruid... maar God houdt van ons!

Van liefde voor Hem is bij ons soms nog zo weinig te merken... maar God heeft ons lief!

God heeft ons lief met een liefde die intenser is dan welke aardse ouderliefde ook.

God houdt van ons op een wijze die niemand kan opbrengen.

Niets kan ons ook van Gods liefde scheiden.

Machten niet, krachten niet, verdrietige gebeurtenissen niet, heden niet, toekomst niet, traumatische ervaringen niet...

Noem het allemaal maar op wat er kan gebeuren.

Een ongeluk? ... kan je niet van Gods liefde scheiden.

Een handicap? ... kan je niet van Gods liefde scheiden.

Gefaald? ... kan je niet van Gods liefde scheiden.

Iemand verloren van wie je heel erg veel hield? ... kan je niet van Gods liefde scheiden.

Ernstig ziek?... kan je niet van Gods liefde scheiden.

Als je daar eens op gaat letten, dan is dat ook wat als een rode draad door de Psalmen heenloopt: God belooft geen kalme reis maar wel een behouden aankomst.

Hoor maar:

Dia

Ps.46

Al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepste van de zee...

God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in nood.

Dia

Ps.94

Toen ik dacht: mijn voet glijdt weg...hield uw trouw mij staande, HEER

Toen ik door zorgen werd overstelpt... was uw troost de vreugde van mijn ziel

Dia

Ps.73

Al zou mijn lichaam bezwijken, al zou mijn hart het opgeven... U bent de rots waarop ik bouw, U bent mijn hele bezit, o God, voor altijd

Het geldt dus zelfs voor het sterven... zelfs dat kan je niet van Gods liefde scheiden.

Dia

"Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God

Feitelijk is het zelfs omgekeerd: na je sterven mag je Gods liefde alleen maar méér gaan ervaren.

Kom je nóg meer tot je doel dan hier op aarde.

Vandaar dat Paulus in een andere brief van hem ook kon zeggen: *"Ik verlang ernaar om heen te gaan"*.

Dia

Als je dat hoort dan snap je daar eerst niks van.

Dan denk je: wat is dat voor wereldvreemde figuur die zo denkt.

Suicidaal type...

Maar dat was t'ie niet.

Paulus was geen wereldvreemd figuur.

Iemand die niet met zijn beide benen op de grond staat.

Wat hij hier zegt is een geloofsbelijdenis van iemand die weet hoe groot Gods liefde is.

Wij kunnen hier niet beseffen hoe groot en hoe diep en hoe breed die liefde is.

En hoe geweldig het is om na dit leven door die liefde te worden opgevangen.

Wij kunnen ons dat niet indenken, of zien of in ons hart ervaren.

We geloven het.

En verkijk je niet op dat woord: 'geloven'.

'God heeft jou lief' is 100% waar.

Dat weten we heel zeker.

Hoor Paulus maar weer:

“Ik ben ervan overtuigd” zegt t'ie.

Dia

Dat is heel wat anders dan: *“ik denk”* of: *“misschien is het wel zo”*, of: *“ik hoop dat het ook voor mij is”*

Paulus is absoluut zeker van Gods liefde.

Maar Paulus is niet zeker van zichzelf.

Hij is zeker... in Christus.

Hoor maar.

Dia

*“Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft **in Christus Jezus, onze Heer**”.*

Jezus Christus... in Hem mag je net zo zeker zijn van Gods liefde voor jou en voor je kind als Paulus.

Jezus Christus heeft alles voor jou goedge maakt en afbetaald.

Daar hoeft helemaal niets meer bij.

Dankzij zijn werk heeft God jou lief.

En dat niet voor maar een poosje, maar tot in de eeuwigheid.

Amen.